

קרח

"כל העדה כולם קדושים, בתוכם ה', ומדוע תתנשאו"

אידאולוגיה ימינית לעומת אידאולוגיה שמאלנית.

שבת שלום לכולם.

היום נלמד בעזרת ה' על ההבדל בין ימניים לשמאלנים.

דור המדבר היה בתקופת מתן תורה, שמשה רבנו רוצה לתת דרך חיים לעם ישראל, דרך של הבדלי מדרגות ומעמדות. כהן עליון, אחריו לוי, ואחריו ישראל.

קרח לעומתו, בא בגישה של ערך השוויון, כל העדה כולם שווים, ומדוע תתנשאו? אין הבדל בין אדם לאדם, כולם שמעו את הדיבור מפי ה'. בעת העתיקה הגישה של הבדלי המעמדות היתה נפוצה בקרב כל תרבויות העולם, לכן תורת משה התקבלה באופן מובן לעם ישראל.

אבל קרח רצה להציע שיטה שלטונית חדשה, שבפשטות נראה שיותר כיף לחיות לפי שיטתה. הרי מה יותר כיף? לחיות בהרגשה שכולם שווים, ואין התנשאות של אחד על השני.

והנה עם הגישה הזו, בתחילת התהוות והתרקמות האומה הישראלית, קרח הלך אל זקני וראשי העם, ואמר להם שמשה טועה בגישתו הלאומית ימנית, שמשה בא ואומר 'יש הבדלי

לומדים להיות אנשים טובים

מעמדות! ואילו קרח בא בגישה שמאלנית שאין הבדל בין אדם לאדם, מין למין, גזע ומוצא.



יותר מזה, רבנו האריז"ל כותב על הפסוק "צדיק כתמר יפרח", סופי תיבות 'קרח', סופי תיבות מרמזים על אחרית הימים, שבאחרית הימים הגישה השמאלנית השוויונית של קרח תתמש.

ויש להבין, הלא לכאורה קרח צודק, הלא יותר כיף לחיות בגישה שוויונית, ומדוע אעפ"כ הלכה כמשה שיש הבדלי מעמדות.

אלא צריך להבין שהמושג של 'כולם שווים' נכון, בתנאי שאנו מעמידים אותו במקומו הנכון. זאת אומרת בכלליות, כל בני ישראל בנים של ה' יתברך, אבל בחיצוניות יש אנשים יותר טובים ומועילים, בעלי אהבה ותרומה לאנושות, שצריך להתייחס אליהם יותר בכבוד, ובהערכה, כמו הכהנים והלויים שעסוקים בעבודת המקדש וקדשיו לקדש את האנושות. ויש אנשים שטבעם יותר נוטה להיזק, כגון גנבים, מחבלים, ונואפים, וצריך להתייחס אליהם בהתאם, אם זה להענישם בבתי כלא, ולמצות איתם את הדין.

והיחס שלנו, מצד הפנימיות הנפשית, אנו אוהבים באמת את כולם בשווה, אבל מצד ההנהגה, חייבים להתנהג עם כל אדם בצורה שונה, בהתאם לכבודו, מעלתו ותפקידו. כך אנו חיים בצורה מאוזנת עם שני הערכים, גם ערך ה'שמאלני' השוויוני, חיים איתו בצורה פנימית, וגם חיים עם ערך הימני, שבא ואומר שיש הבדלי מעמדות, חיים איתו בצורה התנהגותית. כך תורה דרכה של תורה.

שבת שלום.